



Prästgårdens kök



Prästgårdens kök



Prästgårdens kök



Prästgårdens kök



Prästgårdens kök



Prästgårdens kök



Flygfoto över Prästgården 1938



Prästgården 1944

© Cor



*Bild 5. Prästgården 11, Söderköping: 4 kilometer från järnvägsstation. Areal: 21.000 kvm. Taxeringsvärde 18.000 kronor, därav jord 3.000, skog 15.000. Fastigheten av trä, uppförd omkr. 1850, innehållande 7 rum, 1 kök. Moderniserad 1941. Bekvämligheter: El, v, avl, cv, vv, wc, badrum. Disponeras av komminister Sven och Karin Lennermark; barn: Staffan, Katarina, Per. — Pastoratet.*

Prästgården, bild från Sveriges bebyggelse 1946-1951

© Copyri...



Flygfoto över Prästgården från [www.flyghistoria.se](http://www.flyghistoria.se)



Prästgården 1958



Prästgården 1964

© Copyright





Prästgårdens årtal okänt



Prästgårdens årtal okänt



Prästgården på 1980 talet



Prästgården på 1980 talet



Prästgårdens uthus, numera rivet! 1940-1950 tal



Prästgårdens uthus, numera rivet! 1940-1950 tal



Prästgårdens cirka 1989-1990. Foto Stig Turevik



### Tåby prästgård, Tåby Prästgård 1:12

Byggår: Okänt. Areal: Tomt 12.766 m<sup>2</sup>.

Ägare: Kuddby pastorat.

Trots att uppgifter om prästgården saknas i äldre skrifter antas det att platsen varit sockenprästens boställe sedan mycket långt tillbaka. Från 1824 finns noteringar om huvudbyggnadens storlek. Den uppgavs vara 17 m lång och 9 m bred. 1864 ansågs den "så förfallen att den borde ombyggas". Timret var dock gott och det räckte med en grundlig reparation. Alla rum på nedre botten noterades 1891 vara försedda med kakelugnar och att kyrkoherdens arbetsrum och expedition låg till vänster i förstugan. 1908 inreddes övervåningen. På 1960-talet gjordes en genomgripande renovering och huset lyftes och källarvåning inreddes. Pastorsexpeditionen flyttades senare till Dagsbergsgården. Sedan 1986 bebos inte prästgården av präst, utan byggnaden används som församlingsgård för Tåby församling.

# Prästgården i Tåby blir församlingshem

När prästen inte kunde bo i prästgården, ja, då gjorde församlingen slag i saken. Nu får prästgården bli det församlingshem som aldrig funnits i Tåby. Glad är prästen och glada är församlingborna, som länge önskat sig en samlingsplats.

Den 1 augusti tillträdde Britt-Marie Edvardsson tjänsten som komminister i Kuddby pastorat. Med ansvaret för sju församlingar följde prästgården i Tåby med som tjänstebostad.

– Jag hade gärna bott i prästgården, men det här är en specialsituation, förklarar Britt-Marie Edvardsson. Sedan 1972 bor hon i pastoratet, på sin mans fädernegård.

Med stöd av biskop Martin Lönnebo och domkapitlet fick hon därför ansöka om "befrielse från prästgård". Efter att de sju församlingarna sagt sitt, blev det klart. Då stod prästgården i Tåby tom och hos tåbyborna väcktes tanken på att göra om prästgården till församlingshem.

– När vi började diskutera det, blev många glada och det finns mycken entusiasm för det hela. Det säger Inga-Lis Moberg, en av de tåbybor som engagerat sig i frågan. Hon sitter med i kyrkorådet för Tåby församling, som vid årsskiftet hade 273 medlemmar.

I slutet av juli fattades beslutet av såväl kyrkorådet som kyrkostämman i Tåby. Kontraktet, som är tänkt att löpa på ett år i taget, undertecknas i dagarna. Värmekostnader och tillsyn ska församlingen svara för och nu hoppas man på frivilliga krafter för att göra församlingshemmet till den samlingspunkt för sockengemenskap som både Britt-Marie Edvardsson och Inga-Lis Moberg hoppas på.

I församlingshemmet är det tänkt att det kan hållas bröllop, drickas begravningskaffe och vintertid även förrättas gudstjänster, utöver andra kyrkliga aktiviteter.

Och prästen finns i prästgården. Församlingsexpeditionen för Tåby, Furingstad och Dagsberg är inrymd i ett rum på nedre botten. Här har Britt-Marie Edvardsson expedition två timmar varje torsdag.

– Men jag vill gärna utöka till att ha kvällsoppet en gång

i veckan. Sen kommer jag att finnas här för att sköta skrivarbete för de tre församlingarna.

Att prästgården nu förvandlas till församlingshem, ser hon som något mycket positivt.

– Min förhoppning är att socknen ska uppfatta det som sitt gemensamma hem.

Inga-Lis Moberg berättar att det finns ett absolut motstånd i Tåby mot att sälja prästgården. Nu hoppas hon på att församlingshemmet ska befrämja sockengemenskapen.

I dag vet inte Inga-Lis Moberg när prästgården står färdig i sin nya skepnad, men adventskaffe ska det bli där i alla fall, det försäkras hon.

YWONNE SAHLBERG  
HÅKAN SJÖSTRÖM (foto)



Prästgården i Tåby ska bli det församlingshem som tåbyborna aldrig haft. Tåbybon Inga-Lis Moberg glädjer sig liksom den nyutträdde komministern Britt-Marie Edvardsson.





Prästgården 2005. Foto Robert Kronqvist



Prästgården 2008. Foto Robert Kronqvist