

Uppgift om antalet födda barn detta år saknas. Kanske uppgiften förkommit eller vikarierande pastorn Johan Lindelius förlagt dem.
Antalet äktenskap var dock antecknade, 7 stycken.
De avlidnas antal var 22 stycken, varav 6 stycken var underåriga.
Bland de döda var avskedade båtsmannen Johan Svala på Blinnestads ägor, som dog den 30 mars, 97 år gammal.

Halva styrkan av Östgöta kavalleriregemente sändes till Finland under våren, men deltog inte i de strider, som befarades uppstå när ryska kejsarinnan Anna hade dött.

Men från Tåby var det de indelta ryttarna Carl Ekeroth och Jonas Almgren som var med. Båda överlevde och kom hem liksom profossen Per Stenman.

Båtsmännen deltog samtliga vid transporter och om deras öden finns inget att orda, då mönstringsrullor m.m. för flottan saknas för dessa år.
Bengt Svanqvist för Skällingsstadsroten vet vi, att han avled detta år på flottan och kom aldrig hem till svensk jord.
Ersättare för honom blev Johan Mattsson Svanberg.

Från sockenstämmoprotokollen kan följande nämnas:

I fattigsstugan gjordes inventering, med anledning av tidigare beslut, att de intagnas tillhörigheter skulle tillfalla fattigstugan när de dog.
Klagomål framfördes även över, att viss erhöill fattigdel, trots att det var tveksamt om behoven.

Dock bestämdes, att inte nu göra någon ändring med det nuvarande förhållandet.

Profossen Stenman jämte dottern Annicka inkallades i sockenstugan, då oväsende och oskick förekommit vid profossgården under gudstjänsten.
Det konstaterades att det var Annicka, som var orsaken till oljudet och hon varnades offentligen för slikt agerande och synds utövande.
Dock hjälpte det föga, vilket framgår av kommande års händelser.

Sockenmännen enades om, att fram på sommaren utmäta lägersställen på kyrkogården, så man visste med säkerhet, vilken gård de tillhörde.
I kyrkboken skulle i fortsättningen antecknas varifrån de döda kom.

Klockstapeln behövde repareras och det beslöts, att tala med Jon i Orrevalla, för att han skulle besiktiga felaktigheterna.

Sockenmannen Holsten Persson i Blinnestad lät inlägga, i kyrkans kista, sin broders barnarv.

Från häradsrättens protokoll finns följande:

Häradsrätten utfärdade bördsbrev för Måns Bengtsson från Skällingstads ägor för att lära sig garvaryrket i Söderköping.
Bördsbrevet intygade, att han var född i äkta säng av hederliga föräldrar.

Överstelöjtnanten Axel Hammarhielm sålde Blinnestads rusthåll till lantjägmästaren Nils Bröms, som tidigare ägde Ljunga rusthåll.

Målet mellan kandidaten Magnus Södersten och pigan Annicka Andersdotter, angående lönskaläge, var uppe vid samtliga tre häradsting.
Kandidaten försökte på många sätt, genom brev till hovrätten och Kongl. Majt med mera, få medhåll, att fria sig från faderskapet.

Den av häradsrätten ålagda värjemålseden nekade han att avlägga.
Häradsrätten dömde honom till slut, att böta 10 daler silvermynt och Annicka Andersdotter 5 daler silvermynt.
Dessutom skulle bägge två undergå uppenbar kyrkoplikt och därefter skriftas och avlösas.
Magnus Södersten blev längre fram kyrkoherde i Hallingberg.