

# Rysshärjningar, riksdagsmän och en stark kvinna

Av Robert Kronqvist, Sandgatan 22 D, 602 21 Norrköping. Tel: 0734-049990 E-post: krona66@gmail.com

Denna artikel berör min forskning om anfäder på Smedby gård i Tingstads socken där många riksdagsmän bott och verkat. Det handlar också om tre generationer kvinnor och deras livsöden – Karin, Anna och Christina. Och om krig, pest, rysshärjningar och en stark kvinna med många namn. Anna Johansdotter Smedman/ Smidt/ Schmidt.

Året är 1717 och den 31 mars står Anna Johansdotter brud med sin brudgum Olof Wastesson i Tingstad. Anna är knappt fyllda 17 år och hon är föräldralös sedan 1710, medan Olof precis hunnit bli 24 år och har båda sina föräldrar i livet. Olof Wastesson var född 1693 på gården Restad i Tingstad socken. Fadern var bonden och riksdagsmannen Waste Olofsson (1670–1737) och modern Anna Persdotter (1659–1742).

## Annas bakgrund

Anna Johansdotter var född 1700 och döpt den 15/7 på gården Smedby i Tingstad socken. Föräldrarna var ryttaren för Smedby Johan Persson Smedman och hans hustru Karin Eriksdotter. Föräldrarna vigdes även de i Tingstad nästan exakt ett år innan Anna föddes, nämligen den 16/7 1699. Att fadern Johan var ryttare och red för gården Smedby kan man utläsa av hans soldatnamn – ”Smedman” – och det framgår även vid vigseln att så var fallet. Där står följande:

*1699 Dom 6 p.tr....på 16 juli cop. s. Ryttaren för Smedby Johan Persson Smedman med pigan Carin Ericsdotter som några år tjänt hos Hr Hultman vardt utlowad 30 lod silfver.*

## Vem var Johan Persson Smedman?

I generalmönsterrullan för året 1699 heter rusthållaren för Smedby skattehemman nr 67 Erik Johansson och ryttaren heter Johan Smedman. För det andra skattehemmanet i Smedby, nr 68, står borgaren

Hans Hultman som rusthållare och ryttaren heter Göran Larsson. I nästa funna mönsterrulla för åren 1703–1706 saknas Johan Smedman som ryttare. Bonden Erik Johansson och Johan Smedmans änka står nu som rusthållare och ryttaren heter numera Nils Smidt.

Man får anta att Johan Smedman dött någon gång mellan åren 1699 och 1703. Vi tittar i Tingstads dödbok för de åren, men finner ingen Johan Smedman död där. Då får man anta att han stupat i tjänst. Tittar man vidare i vigselboken för åren 1699–1704 så finner man att den 17/7 1704 gifter Johan Smedmans hustru Karin Eriksdotter om sig med Waste Svensson (167(6)–1716:

*1704 den 17 juli wigdes Waste Svensson och hustru Karin Eriksdotter från Smedby. Morgongåfvan lofvades 20 lod silfver.*

## Pestens år 1710-1711

Paret Karin och Waste får 1705 sonen Johan, men han dör 1710 i pesten, sonen Sven föds 1707 och även han dör i pesten 1710, och till sist får de dottern Catharina som föds 1709. Även detta äktenskap blev kortvarigt då det står att läsa i Tingstads dödbok 1710:

*D. 11 december begroftz Waste Svenssons hustru J Smedby Karin Eriksdotter som född war i Kopparbärgert h.o. af ährliga föräldrar, fölgde Sahl hr Rådman Hultmans hustruhijt neder hoos hvilka hon tien-te J 4 år, och kom på sit 22 ålders år J Echenskap Ao 1698 med sin förra Man Johan Smedman Ryttare för Smedby som död blef i Fiende land och aflade med hoo 1 dotter. war efter hans död Enkia 1 år, kom sedan Ao 1704 J annat Echenskap med Waste Svensson med hwilken hon aflat 2 söner och 1 dotter. d.1 Decemb. blef hon siuk af den farliga gångande fahrsoten och död d. 12 ejusdem. Straxt efter hennes död kallade ock Gud hennes lilla son Sven /lucka/ år*

*gl. Modern war /lucka/ gl. bägge finge sin gravplatz, strax upför timmerbänken.*

Med båda sina föräldrar döda och tio år gammal har nu Anna bara styvfadern Waste och eventuellt halvsystem Catharina Wastedotter född 1709 kvar i livet. Waste Svensson gifter om sig i S:t Johannes socken den 15/10 1711 med Catharina Torstensdotter och de bosätter sig på Vrinnevi i samma socken. Men Waste Svensson dör där redan 1715 och han är då endast 39 år gammal. Om nu Anna bodde med styvfadern så blev hon åter igen föräldralös vid 15 års ålder.

## Vart tog Anna vägen?

Vi tittar i generalmönsterrullan för 1716 för Smedby nr 67 och där står handelsmannen Jacob Arhenius och Anna Johansdotter Smedman som rusthållare för ett av Smedbygårdarnas skattehemman. Ryttaren heter nu Lars Bruse. Han är 26 år gammal och gift. Kan det vara vår Anna som är tillbaka i Smedby och nu som rusthållare och endast 16 år gammal.

Ja det är ganska troligt att det är samma Anna för hur många andra har namncombinationen Anna Johansdotter Smedman? Kan en 16-årig föräldralös flicka stå som rusthållare för en gård? Ja det verkar faktiskt så. Givetvis måste hon haft en förmyndare. Den förmyndaren var styvfadern nämndemannen Waste Svensson<sup>1</sup>. För det andra skattehemmanet i Smedby, nr 68, står hustrun Anna Hultman som rusthållare och ryttaren heter Olof Berg, 29 år gammal och gift.

1) Tittar man på lantmåteriets historiska kartor för Smedby 1-3 och då en geometrisk avmätning för år 1716 finner man att nämndemannen Waste Svensson står för gården å sin puppils vägnar. Hur är då detta möjligt? Waste dog i december 1715. Troligen började den geometriska avmätningen redan under 1715 då Waste levde och blev färdigställd 1716.

## Ryssen 1719

Året är 1719 och krig har pågått i 20 år. Sverige förhandlade om fred med ryssen, men en galärflotta med uppskattningsvis 17 000 man hade rott in i Bråviken den 29 juli. Ryssarna brände gårdar längs hela Bråvikens kust och i detta fall även Smedbygårdarnas fyra hemman, två rusthåll och två frälsehemman. Man lade även staden Norrköping i aska. Rusthållare för Smedbygårdarna detta år är desamma som 1716, och ryttarna är även de desamma.

## En olycka kommer sällan ensam...

Man brukar säga att en olycka kommer sällan ensam, och i det här fallet stämmer det helt och hållet. Anna gifte sig som bekant med Olof Wastesson år 1717. Det går att utläsa i vigselboken att det är vår Anna som är född i just Smedby som han var gift med.

*1717 marti d.31 Copulerades Olof Wastesson vid pigan Anna Jahansdr. född J Smedby.*

Att lyckan blev kortvarig framgår av dödboken där det står att läsa:

*1719 d. 23 octobr begrofs Oluf Wastesson J. Smedby, född år 1693 dhen 1 Martii, död blifvin efter 26 år, 7 månader och 2 dagar, som han J Werlden lefvat och J ähtenskap med sin hustru, nu änkia, kommit 1717 dhen 31 Martii.*

Om Olof Wastesson dog i sviterna av ryssens härjningar eller av någon farsot vet jag inte. Men med gårdar och allt spannmål nerbränt så är det väl troligt att det var något av detta som drabbade honom. Äktenskapet tycks ha varit barnlöst, det går inte att finna några barn till paret födda i Tingstads födelsebok.

Anna är nu 19 år gammal och hon är redan änka. Gården är nerbränd av ryssen och maken är död, förhållandena måste ha varit usla. Hur överlever man sådana tragedier?

## Lyckan ler igen

Ett år senare bor Anna trots allt kvar i Smedby. Hon har nu hunnit bli 20 år gammal, och levt som änka i över ett år. I vigselboken 1720 står att läsa:

*1720 Dominica Ultima Trinitate som war d. 20 copulerades enkligen ifrån Söderköping Måns Ersson med enkan i Smedby Anna Johansdotter.*

Paret blir bosatt i Smedby som vid det här laget måste ha återuppbyggt igen. Anna står fortfarande som rusthållare för gården om man tittar i generalmönsterrullan för 1728. Mellan åren 1721 och 1731 får paret fem barn. Olof 1721, Erik 1723, Anna Maria 1726, Johannes 1728 och Christina 1731.

Anna är även styvmor till Måns Erikssons barn från hans förra äktenskap, Karl född 1707 och Sven född 1712. Det



**Smedby gård som den såg ut i maj 1950. Fotograf är Anders Lindahl och ÖGF-Lövet har vars samlingar man kan hitta många bilder på miljöer från förr.**

kan tyckas lite komiskt att Anna själv bara är sju år äldre än sin styvson Karl.

## Åter igen olycka

Vi hoppar fram till år 1734. I Tingstads dödbok står att läsa:

*1734 26 marti blef död och d.7 april begrofs rusthållaren Måns Erssons dotter i Smedby Anna Maja som var 8 år på 13 veckor när gammal.*

Knappt två månader senare dör även maken Måns Eriksson. I dödboken står att läsa:

*1734 maji den 20 blef död och 26 begrofs rusthållaren Måns Erson i Smedby sedan han här har levat i 50 år 7 månader, 2 veckor och 5 dagar.*

Anna har nu knappt hunnit bli 34 år gammal och åter igen är hon änka. Men

hon var tydligen fortfarande attraktiv för äktenskap för redan år 1735 gifte hon om sig igen. I Tingstads vigselbok står att läsa:

*1735 juni d.1 sammanvigdes brud - gummen och vagnsmakaren från Norrköping mäster Petter Lundgren med Sahl. Måns Ehrssons änkia hustru Anna Jahansdotter Smidt i Smedby.*

Nu kallas alltså Anna för 'Smidt', en tyskinfluerad variant på Smedman.

## Ska lyckan hålla i sig denna gång?

Anna bosätter sig nu i Nordankvarteren, S:t Olai i Norrköping, där maken var vagnsmakare. Paret får år 1735 tvillingar. I S:t Olai födelsebok står följande:

*1735 30/11 Vagnsmakaren Pett. Lundgren och dess hust. Anna Johansdotters 2ne barn Carl Fridric*



fått låna bilden av Östergötlands museum, i

och Christina. Wittn. Julmakaren Jonas Linbom, Hust. Christina Johansdotter, Hofslagaren Isac Österberg, Hust. Catharina Hansdotter, Trädg.mäst. Joseph Jönberg, J.fru Christina Linbom, Hanskmak. Christopher Hamisch, gesäll Joh. Isbom.

Ska Anna nu äntligen få ett långt och lyckligt liv som hustru i staden Norrköping och nu med nyfödda tvillingar och tredje gången gillt i äktenskap?

Svaret blir nej.

Redan samma år dör ena tvillingsonen. I dödboken står att läsa:

1735 28/12 Hiulmakare Pett.  
Lundgren son Carl Fridric 1 månad  
gl. på kyrkogården, dödde i detta året  
och begrofs nyårsdagen

Året därpå dör den andra tvillingdottern:

1736 d.15/2 Hiulmak. Pett. Lundgrens dotter Christina 10 veckor gl. på kyrkogården.

Och till slut så dör även Anna Johansdotter, kanske i sviterna efter tvillingfödseln. Troligen hade hon nu även gett upp hoppet om att få ett lyckligt liv?

I S:t Olai dödbok står att läsa:

1736 11/7 Hiulmakaren Petter  
Lundgrens Hust. Anna Joh:dott  
Schmidt 34 år gl. på kyrkogården.

#### Vad hände barnen?

Hur gick det då för Annas barn och styvbarn efter 1736?

Styvsonen Carl Månsson, född 1707 i Söderköping, återfinns i Smedby och då i födelseboken där han får barn med Brita Persdotter mellan åren 1733 och 1746 så han blev kvar i Smedby. Dock oklart hur länge.

Styvsonen Sven Månsson, född 1712 i Söderköping, återfinns i Smedby och har gift sig med Greta Gustavsdotter från Restad. De får barn i Smedby och Restad mellan åren 1736 och 1753. Sven dör som rusthållare i Restad 1778.

Annas och Måns söner, Olof, Erik och Johan födda 1721, 1723 och 1728, finner man inga spår av i Smedby. Men däremot finns dottern Christina Månsdotter, född 1731, i Smedby. Men var tog hon i vägen när modern dog då? Jo, det får man svar på när Christina själv dör 51 år gammal år 1782. Då står det följande i Tingstads dödbok:

Christina Månsdotter från Smedby, f. därstädes d.5 augusti g:/amlal/ st:/ilen/ 1731. Fadr: Rusthåll. Måns Ericsson, modr. h: Anna Johansdotter. Gift adv: Sönd 1752 med då war: dr: fr. Skamby i Kuddby Sochn, nu Rusthåll: och Sexm: Botvid Benctsson i Smedby. Haft 5 söner, 2 döttrar. Upfostrad eft: föräldrarnas fränfalle från sit 3dje t. sitt 13 år hos den i sin tid exemplaris - ka Rusthåll: och nämndemans Enk: h: Ragnild Olofsdotter i Restad hade hon lärt ganska väl läsa samt föra et på sann gudsfruktan grunndadt fromt och dygdigt lefverne. War siuklig som oftast på 2dra året af fråssa, men slutl. på 9de dygnet af håll och styng. Anammade h:h: Nattvard d. 16, afsomnade den 22 begrafdes d.29 Decembr. då hon levfat 51,4,6 år. Gen. 48:21.

Christina växte således upp på gården Restad, Tingstads socken, hos nämndemansänkan Ragnhild Olofsdotter (Olof Tyrssons dotter) och mor till Greta Gustavsdotter som gifte sig med Annas styvson Sven Månsson.

Christina gifte sig 1752 med Botvid

Bengtsson från Skamby, Kuddby socken och han tar nu över och äger (?) rusthållet Smedby nr. 67, den västra gården i Smedby. Den andra halvan äger handelsmannen Erik Stenbom i Norrköping.

Botvid var rusthållare och sexman i Smedby och han dog där 1806, han var då 79 år gammal.

Christina och Botvid får sju barn i Smedby, varav tre stycken nådde vuxen ålder. De var Hans född 1756, Ingrid Christina född 1760 och Maria Elisabet född 1769.

#### Bonde och nämndeman

Hans Botvidsson (1756-1831) tar över gården och gifter sig med Margareta Nilsson, född 1769 i Börrum, och de får fyra barn i Smedby mellan åren 1787 och 1807.

Botvid (1787-1811)

Christina född 1792 och död 1866 på Hageby gård i S:t Johannes sn.

Anna Margareta född 1795 och död 1857 i Lunda (Södm), gift med Boråshandlaren Johan Segerholm. Anna Margareta (Greta) bor ensam kvar i Smedby med sonen Johan August Segerholm till 1840. Hon flyttar sedan till Hageby i S:t Johannes för att år 1849 flytta med sin son Johan August till Lunda socken utanför Nyköping. Där har sonen Johan August fått en lärartjänst. Detta kombinerade han även med klockareoch organistsysslor.

Magdalena (1807-1812).

Paret Hans Botvidsson och Margareta Nilsson dör själva i Smedby 1831 och inget av barnen verkar ta över gården. Sonen Botvid dog ju redan 1811, 24 år gammal, och de två efterlevande döttrarna flyttade och giftes bort.

Ingrid Christina Botvidsdotter (1760-1829) gifter sig 1781 med bonden Erland Jonsson (1753-1830) i Alm, Tingstad sn. och hon flyttar dit. De blir stamfäder till min gren Tingvall som hamnade i Norrköping 1819.

Maria Elisabet Botvidsdotter (1769-1845) gifter sig med hemmansbrukaren och drängen Waste Olofsson från Hageby (granngård). Han var son till bonden och riksdagsmannen Olof Jonsson i Hageby. Paret flyttar till Kummelby gård och de får där sonen Hans Olof Wastesson, född 1793. Waste Olofsson dör redan 1798 och Maria Elisabet gifter om sig 1801 med änklungen, bonden och nämndemannen Niklas Nilsson i Ljunga, Täby sn. och får med honom dottern Magdalena Nilsson född 1804 i Ljunga, Täby. Maria Elisabet dör i Ljunga, Täby 1845.

#### Släktväv

Vem var då Måns Eriksson, änklungen som kom från Söderköping och gifte sig med Anna Johansdotter? Hans första hustru hette Maria Fredriksdotter och hon dog

i Ängstugan, S:t Laurenti, Söderköping 1719, även notis i Skönberga. Paret hade tre barn, Carl Månsson född 1707, Sven 1712 och Anna född och död 1715. Ängstugan finns även under Viggeby gård i Skönberga socken.

Det verkar som om Ängstugan en tid har dubbelbokförts i båda församlingarnas böcker och mantalslängder.

Enligt Måns Erikssons begravningsnotis i Tingstad den 20/5 1734 så hade han levat i 50 år, 7 månader, två veckor och 5 dagar gammal. Då bör han vara född runt september/oktober 1683 och bör vara ganska väl känd.

Sett till hans barns dopvittnen och Anna Johansdotters bouppteckning så har han många syskon, varav en säkert är brodern Sven Eriksson (169(8)–1750) i Brunneby, Tåby sn. Sven Eriksson var gift med Christina Olofsdotter (1700–1764) som kommer från prästsläkten Orelus på moderns sida och var dotter till Olof Svensson som möjligen var sonson till nämndeman och riksdagsmannen Olof Mickelsson i Brunneby, Tåby sn.

Den andra brodern till Måns heter Erik Eriksson Grönstrand. Han bor i Söderköping och är nämnd där från 1719 som borgare, sedan besökare, tullskrivare och även adelsryttare. Denne Erik är borttappad efter 1737 då en bouppteckning görs över hans döda hustru Rebecka Henriksdotter Qvist som dog 1737 i Söderköping. Erik gifte om sig i Söderköping 1737 med Maria Nilsson, sedan finner jag inga mer spår av honom och hans tre barn, Henrik född 1719, Erik född 1722 och Magnus 1725, alla födda i Söderköping.

Sett till dopvittnen så kan den övriga syskonskaran runt Måns Eriksson vara Olof Eriksson, död i Ängstugan 1751, Ingeborg Eriksdotter, gift med Per Larsson bonde i Sättra, Tåby sn. De får barn där 1711–1729. Christina (Kerstin) Eriksdotter, död 1768 i Husby, Skönberga. Brita Eriksdotter i Husby, Skönberga och Ingrid Eriksdotter död 1759 Nedre Narebro, Skönberga sn.

### Födelseböcker saknas

Troligen så är syskonskaran född på Viggeby gård i Skönberga socken, eller på torp på ägor. Men tyvärr saknas det födelseböcker i Skönberga ända fram till 1722. Men med mantalslängder och många faddrar/dopvittnen just från Viggeby så tyder det på att de är från Viggeby-trakten. Vidare forskning eller tips kanske kan lösa det.

Vem var då Botvid Bengtsson (1727–1806) som kom från Kuddby och gifte sig 1752 i Tingstad med Måns Erikssons dotter Christina Månsdotter. Botvid var född 1727 på Gnestad, Kuddby sn. och han var son till Bengt Botvidsson, bonde i Gnedby och Skamby, Kuddby sn. och hans hustru

Ingrid Hansdotter (1699–1779) vars far var bonden och nämndemannen Hans Nilsson (1666–1737). Hans Nilsson fick fängelse på vatten och bröd i 14 dagar för sin medverkan i bondeupproret när ryssen härjade i Norrköpingstrakten 1719. Hans Nilssons far var bonden, nämndemannen och riksdagsmannen Nils Jönsson i Kuddby socken (1632–1729). Även Botvids Bengtssons bror Bengt Bengtsson (1747–1788) var nämndeman och riksdagsman.

### Riksdagsmän och kopplingar

Jag har lagt märke till att Karin Eriksdotter, Anna Johansdotter, Christina Maria Botvidsdotter och Sven Månsson är ingifta i den stora nämndemanna- och riksdagsmannssläkten med anfadern Tyres Olofsson i Hageby, Tingstad sn. Anna Johansdotter var gift med en sonsons son till Tyres Olofsson i Hageby. Karin Eriksdotter blev gift med Waste Svensson (167(6)–1715).

Jag misstänker att även han tillhör samma riksdagsmannassläkt. Maria Elisabet Botvidsdotter gifte sig med Waste Olofsson, sonsons sonson till Olof Tyrsson och sedan gift med nämndemannen Niklas Nilsson i Ljunga, Tåby sn. vars far var nämndemannen och riksdagsmannen Nils Larsson<sup>2</sup> i Ljunga, Tåby socken (170(0)–1776) och Niklas son Nils Gustav Nilsson (1795–1863) var nämndeman och riksdagsman.

Sven Månsson var gift med en sons dotterdotter till Tyres Olofsson.

Under forskningen fann jag således den tredje dottern till Olof Tyrsson (1620–1700) (Tyres Olofssons son) som inte är

---

2) Häradsdomaren, nämndemannen och riksdagsmannen Nils Larsson uppges i Tåby dödbok vara född den 1/11 1700, men var? Hans moder tycks vara Kerstin Nilsson, död den 21/10 1740 i Ljunga, Tåby. Cl:2 sid.275: d.21 kl. 7 om morgo - nen dödde nämndemannen Nils Larssons moder i Liunga, Hu. Kierstin Nilsson ibid. och begrafns d.2 novem - ber i testamente till kyrkan är givet för ringning och bårklädsel.

Vidare i inflyttningslängd i Tåby 25/7 1730. J l:2 sid.367: infl.l. i Tåby, änkan hu Kierstin Nilsson, Nilses moder i Ljunga som lämnat sin fädernes ort Flisby sn. Pastor Johan Styrenii sitt vackra vittnesbörd...dat Flisby d. 18 juni 1730.

Nils Larsson har troligen även en bror Sven Larsson, död 1741 i Bosgård, Drothemns sn. (dopvittnen till varandras barn och han är även in- och utflyttad i Tåby, Ljunga 1723 och 1730). Möjligen kan han ge tips om Nils Larssons födelseort. Vidare finns det en Lars Månsson död i Ljunga 1712 och 58(?) år gl. Han finns i Ljunga mantal 1700–1712. Kan han vara fadern till Nils Larsson? Många frågetecken runt Nils Larsson, men det vore kul att lösa hans ursprung.

nämnd i Östgötska bonderiksdagsmän av Lindwall/Mosén, nämligen Ragnil Olofsdotter född omkring 1675 och död 1744 i Restad, Tingstad socken. Hon gifte sig i Tingstad 1695 med Gustav Persson från Blankkärr i Skönberga socken. De bor troligen i Blankkärr till omkring 1701, sedan i Restad, Tingstad socken. Deras dotter Margareta Gustavsdotter gifte sig 1735 med Måns Erikssons son, Sven Månsson (1712–1778).

### Eftertanke

Vem var ryttaren Johan Persson Smedman? Kan han vara son till bonden Per Johansson död i Smedby 1689 och då varit ryttare för sin egen gård eftersom den blir kvar i släkten? Jag finner inga mantalslängder för åren 1695–1703, men Johan Persson i Smedby är dopvittne i Tingstad åren 1697–1700.

Är det möjligen felforskat någonstans då Anna hade två döttrar Christina? Namnet Christina kanske var viktigt inom släkten på Petter Lundgrens sida? Bouppteckningen från Norrköpings rådhusrätt visar trots allt att det är rätt Anna hela vägen. Där står det bland annat att hennes förra man var Måns Eriksson i Smedby och att hon ärvt gården efter sina föräldrar som inköpt den 1705 och vidare så har maken Måns Eriksson år 1727 inlöst gården. Å barnens sida stod faderbröderna Sven Eriksson i Brunneby, Tåby sn, och adelsryttaren Erik Eriksson Grönstrand.

Att ålderuppgiften 34 år på Anna Johansdotter inte stämmer i dödboken är observerat, men förr var det tydligen inte så noga på några år hit eller dit. Hon var vid dödsfallet knappt fyllda 36 år. För övrigt gifte Petter Lundgren om sig 1737 med Anna Matsdotter Dahlberg. Vi får hoppas att detta par fick många lyckliga år tillsammans!

Anna Johansdotter Smedman/Smidt är författarens morfars farfars farfars morfars mor.

Har du som läsare något att tillföra på dessa släkter så kontakta mig gärna.

### Källor:

Otryckta källor:

Kyrkböcker och mantalslängder för Tingstad, Drothem, Tåby, S:t Olai och Skönberga

Bouppteckningar i Lösings härad, Söderköping och Norrköpings rådhusrätt och magistrat

Generalmönsterrullor för Andra Livgrenadjär regementet 1684-1739

Historiska kartor över Smedby och Viggeby från lantmäteriet

Tryckta källor:

*Stig Turevik*: Ryssens framfart på Vikbolandet

*Bo Lindwall* och *Henrik Mosén*: Östgötska bonderiksdagsmän