

## 7,8,9 Juli, Augusti, September Fristad 2013

Här kommer en lite summering av aktiviteterna på Fristad under sommarmånaderna. Det har varit rätt så lugnt på byggfronten.

### Ex på en liten Vikbolandsresa

**19 Juli** Ett gäng på 13 st hade överraskat en av gästerna på hennes 70årsdag med en resa i det blå på Vikbolandet. De kom från Linköping. Första anhalten var Fristad gamla Gästgiveri.



Det fikades och sedan berättade jag (Karin Lagander) om gästgiveriets historia o dess tapeter.



Vädret var perfekt och vi hade en trevlig stund på Gästgiveriet. Som extra guide hade jag Mikael Hagdahl till hjälp som kan det mesta om Vikbolandet. Han tog oss vidare till Zarah Leanders museum i Häradsammars bygdegård.



Där bjöds på champagne och det hurrades för jubilaren. Zarahs museum är mycket intressant om en av våra största stjärnors liv. Till stor del har vi Brigitte Petersson o Zarahsällskapet att tacka för att det har blivit ett så uppskattat resmål här på Vikbolandet.



Zarahs älskade Lönö



Mikael guidade på Sarahs museum.

Sen fortsatte resan till strutsarna på **Vånga** där Niklas med familj tog emot.



Fantastiska djur. Niklas berättade om hur uppfödningen började och om strutsen, detta säregna djur.



Sedan åt vi grillad struts och potatisgratäng. Till efterrätt kaka o kaffe gjord på strutsägg. Allt smakade fantastiskt gott.



Sen var det dags för lite shopping i butiken. Där finns många Vikbolandsprodukter, ostar, korvar, oljor m.m och saker gjorda av struts. Ex kläder o skor. Massor med hantverk från Vikbolandet. Det är bara att svänga ner o handla när man har lust.



De som inte handlade satt kvar och pratade och verkade stortrivnas.

Detta är en lite lagom resa på Vikbolandet. Vi startade klockan 13.00 o slutade framåt 18.00tiden.

**1 Aug** Boris o Carl Fredrik bygger ramp till dasset. Nu är det handikappvänligt.

**17 Aug var den stora jubileumsfesten i Helgestad.** Hembygd föreningen fyllde 25 år. Viltvårdsföreningen fyllde 60 år. Sockenallmanningen hela 175 år. Blev en väldigt lyckad tillställning.

**21 Aug** var det sångarkväll på Gästgiveriet. Hans Bergenbrandt på synt Claes Malm med trumpet o dragspel. Det arrangerades ihop med Västra Vikbolandets församling.

**5,6 Sept** tältresning och förberedelser inför Östgötadagarna **7,8 Sept.**



se separat rapport.

**23 Sept** Södra skogsägarna hade ett stämmingsfullt möte med brasa i spisen. Kaffe o smörgåsar serverades.



Blacken i Skärblacka. På Östgötadagarna blev det flera trevliga diskussioner varför Skärblacka heter som det gör. Kommer det från Blcksmith(smed) eller från stenen i strömmen(Blacken)?

Jag som gjort en liten summering är Karin Lagander, tagit alla foton utom Blacken som Lennart Westergren tagit.